

Een inkijkje in een Joodse shabbath



De meeste Joden vieren op vrijdagavond thuis shabbath. We beginnen met het aansteken van de kaarsen en spreken daar een zegen over uit, dan gaan we zitten en lezen bijvoorbeeld uit Spreuken "Een sterke vrouw wie zal haar vinden" en spreken welk deel van de Torah aan de beurt is deze shabbath, dan drinken we de wijn na de zegen te hebben uitgesproken, wassen onze handen en spreken daar een zegen over uit en ten slotte strooien we zout over het brood, breken het en spreken de zegen er over uit. Dan beginnen we te eten, het is leuk om vrienden uit te nodigen

Op de shabbath van 11 januari lazen we de parasha Sjemot of Exodus 1:1-6:1. Het is het verhaal van de geboorte van ons volk. Het verhaal, van de Farao, die bang is voor het volk dat gegroeid is uit de afstammelingen van Jaäcov. De Farao maakt slaven van het volk en beveelt om alle mannelijke kinderen te doden. Het is het verhaal van Sifra en Pua, de vroedvrouwen die weigeren het bevel van de Farao uit te voeren. En het verhaal van de dochter van de Farao die Moshe adopteert en opvoedt. Terwijl ze best wel zal weten dat hij een van die kinderen is die haar vader wil doden. Het verhaal van Mirjam die haar broertje in een mandje in de rivier legt en dan toekijkt wat er gaat gebeuren. Allemaal vrouwen die onze geschiedenis bepalen. Dankzij hen overleeft Moshe de boze plannen van de Farao. Want het is Moshe, die instemt met het bevel van G'd de Farao te gaan vragen zijn volk te laten gaan.

Ik kreeg onlangs de vraag naar de betekenis van de Joodse namen van de Bijbelboeken, ik geeft ze hier in het kort

- Bereshiet = In het begin schiep Elohiem de hemel en de aarde: Genesis
- Shemot = We ele sjemot, en dit zijn de namen: Exodus
- Wajikra = En hij riep: Leviticus
- Bemidbar= Wa jedabber Adonai el Mosje bemidbar, en zo sprak Adonai tot Mosje in de woestijn: Numeri
- Devariem = Ele ha devariem, dit zijn de woorden: Deuteronomium

Sjemot begint als: we-ele sjemot..., Bemidbar met: wajedaber Adonai el Mosje bemidbar. Devarim met: ele hadevarim

Ten slotte, als we met meer zijn zingen we tijdens de maaltijd liederen. Een daarvan is 'lo jisa goy et goy cherev, lo tilmedoe od milchama' (geen volk zal tegen een ander volk de wapens opnemen en niemand zal meer voor oorlog worden opgeleid. Jesjahoe 2:4).

לא יִשָּׂא גּוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב, לֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה